

Jaarverslag 2017-2018

2017 is voor Yesse een bijzonder jaar geweest, zowel wat betreft activiteiten als aantallen bezoekers. Verschillende zaken droegen daaraan bij, hieronder de belangrijkste.

Bodemonderzoek 0.3: studentenonderzoek



Na de proefsleuven in 2010 en het grondradar-onderzoek in 2016, was in 2017 de tijd rijp voor bodemonderzoek door 1^{ste} jaarsstudenten archeologie. Dit zal een meerjarenproject worden. In 2017 werd duidelijk waar de gebouwen met religieuze functies hebben gestaan, dat het terrein van Essen 7 druk bebouwd is geweest en dat de zusters het bepaald niet slecht hadden. De gevonden bulla (Ioden zegel) van Paus Gregorius IX

was een van de topstukken, en zeker degene die het meeste stof heeft doen opwaaien.

Schoolprogramma te Yesse

De stichting Bezoekerscentrum klooster Yesse heeft een schoolprogramma laten ontwikkelen dat in het voorjaar twee maal is uitgevoerd samen met de groepen 6 van basisscholen. Het was prachtig weer, de kinderen kregen toelichting van de begeleider van de studenten en als beloning zelf graven was in de dubbele betekenis van het woord het einde. Een groot succes dus.

Unesco Geopark De Hondsrug

Geopark de Hondsrug heeft een 'prehistorische' fietsroute ontwikkeld vanaf de stad Groningen naar Noorderlaren en uiteraard langs en door Haren. Om de route aantrekkelijker te maken werd Yesse met andere organisaties zoals de molens uitgenodigd om op vooraf bepaalde dagen zoveel mogelijk open te zijn. Als Yesse open is wappert ook daar de Geoparkvlag.

Open Monumentendag (OMD)

Onder het motto 'Boeren, burgers en buitenlui', het landelijke thema voor de OMD, werd in Yesse een presentatie verzorgd met de titel 'Waren cisterciënzers boeren?' Annemiek Bos lichtte in het Bezoekerscentrum toe wat de rol van cisterciënzers is geweest ten aanzien van waterbeheersing en landbewerking en welke sporen nog te herkennen zijn in de omgeving. Yesse werkte als participant van het Historisch Platform Haren mee aan de voorbereidingen voor de OMD Haren, die door Old Go wordt georganiseerd.



Kloosterlezing Jaap van Moolenbroek

Op 12 december organiseerde Yesse in samenwerking met de commissie Letteren en 't Nut de jaarlijkse kloosterlezing in de bibliotheek. Ditmaal werd de lezing verzorgd door Jaap van Moolenbroek, historicus, die onder meer de wonderverhalen die plaatsgrepen in de vroege jaren 20 van de 13^{de} eeuw opnieuw te boek stelde en van commentaar en uitleg voorzag, gebaseerd op de

mirakelen zoals Caesarius van Heisterbach ze ooit noteerde. Het was een koude dag en het was glad. Dit weerhield noch de spreker noch een kleine vijftig belangstellenden naar de bibliotheek te komen. De laatsten genoten van een boeiend verhaal, waarin ruim plaats was voor de geschiedenis die ons allen zo ter harte gaat: die van het klooster Yesse.

Boeken Bart Flikkema en Hein Bloemink

Maar liefst twee boeken over Yesse dan wel geïnspireerd op Yesse zagen dit jaar het levenslicht. Bart Flikkema presenteerde het 8^{ste} Esser miniatuurtje, waarvan 7 van zijn hand, onder de titel “Hille Coenders en de reformatietijd. Een verwarrend eind aan het oude geloof in klooster Yesse te Essen”, waarmee hij wederom een lezenswaardig, interessant boekje afleverde. Het 1^e exemplaar werd aangeboden aan Wilma Kloosterman, nazaat uit de in naam niet meer in leven zijnde familie Coenders. Enkele weken daarna presenteerde Hein Bloemink zijn eersteling: “Het verborgen geheim van Yesse”, met als meest intrigerende vraag: was annexatie van de kloosterlanderijen door Stad en Lande indertijd (1595) rechtmatig en zo nee, wat zou er gebeuren als het Vaticaan al deze gronden terug zou eisen? Yesse speelt als een van de grootste grondbezitters van de provincie Groningen in de kloosterperiode een voorbeeldrol in deze problematiek.

Routeborden naar Yesse

Eerst lukte het niet, toen ineens ‘zomaar’: sinds eind september staan er vier routebordjes naar het Bezoekerscentrum in Essen. Vanaf het begin heeft dit geleid tot een ook in de winter niet ophoudende ‘stroom’ bezoekers, vooral wandelaars die met regelmaat wandelen in Essen en nu ineens de weg weten te vinden. Velen zijn enthousiast, vertrekken met verhalen, leuke indrukken en een folder op zak, vast van plan om terug te komen bij een openhuismiddag!



Bezoekers

Voor zover er te tellen viel, zijn we het afgelopen jaar tot een aantal van rond 1000 bezoekers en deelnemers aan onze activiteiten gekomen.

Wat komt in 2018:

Het bodemonderzoek door studenten wordt in het voorjaar vervolgd

Er wordt al druk gewerkt aan de voorbereidingen.

Kindermiddag in de vakanties

Samen met 2 gidsen van de Stichting Het Groninger Landschap zullen voor het eerst open middagen worden georganiseerd, waarop zowel aandacht is voor natuur als voor geschiedenis / archeologie voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Tussen Hunze en Aa: fietsroute vanuit Yesse

De afgelopen winterperiode is gebruikt voor het ontwikkelen van een fietsroute langs Yesses kloostergoed. Marry Heidema (Yesse) en Hans Punte (Groninger Landschap) hebben een mooie route gemaakt met een illustratief boekje erbij. De route voert ruim om Essen heen, en strekt zich oost-west uit van Euvelgunne tot aan de Hoornse Dijk.

Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (www.kloosteryesse.nl – info@kloosteryesse.nl)

Annemiek Bos **voorzitter/penningmeester**

Marry Heidema **secretaris**

Hein Bekenkamp **lid**