



NIEUWSBRIEF VOOR DONATEURS, ZOMER 2017

HET WAS DRUK, dit voorjaar te Yesse! ~~Hier onder~~ De voornaamste zaken toegelicht.

Hét hoogtepunt voor Yesse was natuurlijk het bodemonderzoek in mei en juni. Maar liefst 30 eerstejaars studenten archeologie kwamen als leerproject in groepen van ongeveer tien personen een officieel bodemonderzoek uitvoeren, onder de bezielende leiding van Stijn Arnoldussen, archeoloog en studiebegeleider voor het veldwerk van de eerstejaars. De eerste schop was nog niet de grond in toen Stijn zelf een wel heel bijzondere vondst deed: een pauselijke bulla, die van Paus Gregorius IX (toen geschreven als VIII) afkomstig bleek te zijn. We schrijven tussen 1227 en 1241, de ambtsperiode van genoemde Paus. Het bericht haalde zelfs een Zeeuwse krant en het landelijke journaal. Dit belooft meer, en dat kwam er ook. De grote vraag, of de sporen die zichtbaar waren op de plaatjes die de grondradar in 2016 had opgeleverd nou écht de muren waren van een gesloten kloostercomplex, lijkt achteraf amper meer dan een bijvangst in de grote



visvijver die het kloosterterrein blijkt te zijn. Want natúúrlijk is dat zo...! Zoals vaak roepen de resultaten van het onderzoek ook veel nieuwe vragen op, maar gesteld kan worden dat het terrein van Essen 7 druk bebouwd is geweest, dat het een actieve gemeenschap is geweest die handel dreef (getuige de geldweegschaalgewichtjes die werden gevonden), die in relatieve zin mogelijk 'arm' leefde maar het in absolute zin bepaald niet beroerd had, getuige de (restjes van) mooie spullen die aangetroffen werden, enzovoort. En er werden heel wat zilveren muntjes gevonden. Al met al een feestje voor archeologen, ook

die in de dop. Nu moeten die laatsten nog wel leren dat dit een uitzonderlijk onderzoek is geweest, met zoveel bijzondere vondsten... Het officiële rapport moet nog komen, maar het goede nieuws is dat er de komende jaren verder gegraven wordt! Zie ook:

<http://www.harendekrant.nl/jonge-archeologen-topvondst-voormalig-klooster-yesse-haren/>

Het achtste 'Boekje van Bart' (Flikkema)...

Al eind vorig jaar meldde Bart dat het bestuur van Yesse de avond van 13 juni vrij moest houden, want dan wilde hij 'iets doen'. Bart eigen mochten wij niet weten wat dat was, maar inmiddels konden wij wel raden dat er weer een nieuw boekje in de maak was, alleen waarover? En waarom die 13^e juni? Het viel allemaal op zijn plek, die avond in het Bezoekerscentrum van Yesse. Hij presenteerde zijn nieuwste boekje over een van de laatste abdisen van Yesse, Hille Coenders. Opgegroeid op de toenmalige Coendersborg in Helpman was zij afkomstig uit een familie die al vroeg protestant gezind was, geen gemakkelijke combinatie voor een abdis van een nog katholiek klooster, pakweg een kilometer van haar ouderlijk stee. Hoe het haar vergaat, uit welke zaken contacten blijken met de buitenwereld, wordt allemaal uitgelegd in dit wederom lezenswaardige boekje. Als klap op de presentatievuurpijl werd het eerste exemplaar ervan aangeboden aan Wilma Kloosterman. Hoewel de naam Coenders is verdwenen doordat mannelijke nazaten waren uitgestorven, stamt zij in vrouwelijke lijn af van de familie Coenders, haar voorouders zijn terug te herleiden tot in de kloostertijd. Zij bedankte Bart met een ontroerend verhaal over de betekenis die Hille in haar persoonlijk leven heeft gespeeld.

... en het eerste boek van Hein (Bloemink)

Op 30 juni werd het eerste boek van Hein Bloemink voor zo'n 60 aanwezigen gepresenteerd, een boek dat zich afspeelt in klooster Yesse! Hein heeft een misdaadroman geschreven rond de prangende vraag of het eigendom van de kloostergoederen in 1594 wel rechtmatig is verkregen door (in Groningen) Stad en Lande, de voorloper van de huidige Provinciale Staten. Yesse is daarbij als voorbeeld gekozen voor alle kloosters waarvoor hetzelfde gold. Zou het Vaticaan op dit moment nog aanspraak kunnen maken op al die gronden en wat zou er dan gebeuren? Het is slechts één van de thema's in dit boek, dat zich laat lezen als een spannende, geloofwaardige roman, met waarheidsgetrouwe feiten uit de geschiedenis. Het boek werd in Essen gepresenteerd, met prachtige verhalen en muziek. Hein zelf had een eigen tekst gemaakt, geïnspireerd op de hoofdpersoon uit zijn boek, Florentia. Een klein feestje voor een groot boek! In Haren verkrijgbaar bij Boomker en Bruna en bij Bol.com, overal voor € 18,50. Hieronder de link naar een filmpje op Youtube waarin Frits Bloemink, broer van Hein, een hoofdstuk voorleest uit het boek.

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0tDp8rrVAhXPJFAKHS1CBPIQtwIIOADAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ_-i9dTlnpsA&usg=AFQjCNHYNY1a_tztpsIPAs_ZLDtyqgM1nA



Presentatie over archeologie in 'De Vork'

Slechts enkele dagen na de presentatie van het boek van Hein Bloemink, zat de boerderij Essen 3 al weer vol mensen, nu om de lezing van Elma Schreijer te beluisteren. Elma, archeologe en coördinator van het archeologische onderzoek in het gebied tussen de spoorlijnen Groningen-Haren en Groningen-Hoogezand dat 'De Vork' wordt genoemd, gaf uitgebreid toelichting op de werkwijze en de resultaten van het bodemonderzoek aldaar. Ongeveer 65 belangstellenden genoten van haar enthousiaste verhalen. Elma werd uitgenodigd omdat de uitleg over het onderzoek tijdens de fietstocht van Yesse naar Kropswolde smaakte naar meer. De grote opkomst maakte duidelijk hoe de ontdekking en ontwikkeling van dit gebied leeft. Elma is bereid na afloop van het geheel nogmaals terug te komen op het hele onderzoek en de verdere resultaten daarvan. Dit is naar verwachting over ongeveer 18 maanden.

Terug naar Yesse zelf: het schoolprogramma is klaar!

Het had om in stijl te blijven spreken wat voeten in de aarde, maar nu ligt er een heus schoolprogramma voor groep 6 van de basisscholen op de plank. Arianne Meeder heeft het ontwikkeld in overleg met Yesse. Studente archeologie Fardau Mulder heeft meegewerkt aan het programmaonderdeel dat in de klas op school wordt gegeven, ook door haarzelf uit te voeren en student Thomas Bunink heeft een mooi, kort sfeerfilmpje gemaakt, opgenomen in klooster Ter Apel. Een filmpje waarin drie 'cisterciënzer nonnen' meespelen... (Arianne, Fardau en Annemiek). Inmiddels is twee keer proefgedraaid en zijn kleinigheden bijgesteld. Nou hadden de kinderen twee keer geluk: het was prachtig weer én Stijn Arnoldussen (zie boven) was bereid om op zijn eigen enthousiaste wijze uitgebreid veldonderwijs te geven! Ze konden niet wachten om zelf in het archeologisch veld aan de slag (lees: het graven) te gaan! En gelukkig, er was van alles te vinden en er werd flink nagepraat over alle vondsten. Iedereen heeft genoten die 22^e en 23^e mei. Volgend jaar proberen we zeker de Yesse-lessen weer samen met Stijn in te plannen!



Zoenoffer Kropswolde

Vorig jaar in februari werd het kerkbestuur van Kropswolde na de lezing van Bart Flikkema over de bezigheden van de lekenbroeders van klooster Yesse aldaar totaal overdonderd door het gebaar van Yesse het zoenoffer, voor het eerst betaald aan de pastoor van Kropswolde in 1421, 'in ere te herstellen' door de overhandiging van 8 harde Yesser euro's. Na een mooie presentatie van Bart werd in mei de vrede weer voor een jaar getekend!

Pop-up route Unesco Geopark De Hondsrug

Het Geopark heeft voor 2106-2017 een fietsroute ontwikkeld met de titel 'Fietsroute De Hondsrug, Ontdek prehistorisch Groningen'. De tocht begint op de Grote Markt in Groningen en voert de fietser via Haren, Onnen Noord- en Midlaren terug door het Noordlaarderbos, Glimmen en langs Sassenhein weer naar 'Stad'. De totale lengte van de tocht is 44 kilometer. Op bepaalde dagen wordt een zogenoemde pop-up route aangeboden, dagen waarop diverse bezienswaardigheden zoveel mogelijk allemaal open zijn. Yesse doet hieraan mee, let met name op de publicaties op onze facebookpagina. Deze dagen lopen niet gelijk op met onze eigen Open Huisdagen. Uiteraard ook informatie op <https://www.facebook.com/dehondsruggeopark>



Presentatie Hans Punte

Op een prachtige zaterdagmorgen begin juni presenteerde Hans Punte, IVN gids in wording én als vrijwilliger van het Groninger Landschap betrokken bij Yesse, de opzet van zijn scriptie, een verhaal dat mede de basis vormt voor een fietstocht langs de randen van de landerijen rondom het kloosterterrein. De tocht wordt door hem en Marry Heidema ontwikkeld en is bijna klaar. We wachten in spanning op het resultaat!

Intussen gaan de 'gewone' zaken natuurlijk ook door en zo hebben we intussen zeven lezingen mogen noteren (en verzorgen natuurlijk, alhoewel er zelfs al weer afspraken voor 2018 zijn), waarvan twee op locatie (niet te Yesse). Niet helemaal gewoon, maar toch zeker de moeite van het vermelden waard: de Kiwanis van Groningen hebben de 'Refugiawandeling' gelopen en de Lekenbroeders-tocht door het Hunzedal van Yesse naar Kropswolde is weer gefietst. Op de foto wordt de kwaliteit van de markering die de kapel van de lekenbroeders aangeeft onderworpen aan de jaarlijkse inspectie. Iets minder gewoon, en dus ook de moeite van het vermelden waard, was de 'huldiging' die het bestuur aanbood aan de maakster van onze vernieuwde website, Jeanette Ensing, tevens de ontwerpster van ons nieuwe logo.



BEZOEKERSCENTRUM
KLOOSTER  YESSE