



NIEUWSBRIEF VOOR DONATEURS, winter-2022

Beste donateurs,

Na het tweede coronajaar hopen we nu toch echt op 'betere tijden'! In elk geval wenst het bestuur van Yesse u allen vooral gezondheid, maar zeker ook een aangenaam 2022.

Het afgelopen najaar waren er uiteraard minder activiteiten dan we graag zouden zien. Nu we langzamerhand anders met corona leren omgaan, hopen we dat binnenkort weer meer mogelijk is, uiteraard met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Hieronder een impressie van wat er wel gebeurde het afgelopen halve jaar, en een idee over dit jaar.

Nieuwe folders voor Yesse

De foldervoorraad naderde het einde, de bodem kwam in zicht. De tekst werd aangepast en onze 'huisontwerpster' Jeannette Ensing maakte een nieuw ontwerp met een aantal nieuwe foto's erbij. Met name de vaste openingstijden werden verwijderd, activiteiten worden nu allemaal op de website en de verschillende agenda's vermeld. Let op www.geboektinharen.com, maar natuurlijk ook op www.kloosteryesse.nl en onze facebookpagina. Aanmelden blijft verplicht als de overheid dat vraagt en wordt geadviseerd op alle andere momenten. We zullen met kleine groepen moeten werken en wie het eerst komt, het eerst maalt. Zodra het weer redelijk stabiel is en we iets vooruit kunnen plannen, starten we met wandelingen in en rond Essen, inclusief de Vork.

Nieuwe fietstocht: Yesses grondgebieden op het Hogeland, Uithof te Menkeweer.

Hans Punte, gids bij Het Groninger Landschap en nauw betrokken bij Yesse, onderzocht de grondgebieden van Yesse op het Hogeland. In 1501 kwam Yesse in het bezit van grote gebieden ten oosten van Winsum, rond Onderdendam en Menkeweer. De hele parochie van laatstgenoemde plaats kwam op naam van het klooster. De achterliggende redenen hebben we nog niet kunnen achterhalen. Hans zette een fietstocht uit langs deze gebieden en de plaatsen van enkele voormalige kloosterboerderijen. Het bestuur van Yesse had de tocht 'voorgefiets' en op 4 augustus werd deze voor het eerst met donateurs gereden. Het weer kon niet beter en ieder genoot van het fietsen, de verhalen van Hans en de lunch te Middelstum bij de voormalige borg Ewsum. Meer over dit gebied is te lezen in het Esser miniatuurtje *Verhalen uit het kloosterhof*.

Onderstaande foto's van Annemiek Bos zijn gemaakt te Toornwerd en op het kerkhof van Menkeweer.



De klok van pater Bakels hangt!

Eerder al meldden we dat Yesse zich de trotse eigenaar mag noemen van 'de klok van pater Bakels'. De pater was vroeger docent aan het Sint Maartenscollege in Haren en redde de klok van de ondergang. De prachtige (voormalige) schoolbel uit 1684 verdiende een passende klokkenstoel voor het (zeer bescheiden) gebruik ervan, waartoe contact gelegd werd met het Technasium, afdeling van het Preadinius Gymnasium. Het ontwerp kwam er, maar de leerlingen kregen vanuit hun



lesprogramma onvoldoende tijd om het geheel af te maken, al wilden sommigen dat graag. Corona hield de zaken ook nog een tijd op, maar toen de gelegenheid kwam bleek (donateur) Gerard du Bois bereid van het door de school beschikbaar gestelde hout een mooie en zeer bruikbare stoel in elkaar te zetten, waarvoor ook op deze plaats en nogmaals heel veel dank!

Op de foto van Hein Bekenkamp geeft de directeur van Het Groninger Landschap Marco Glastra op ons verzoek 'een eerste slinger' aan de klok, annex schoolbel, bij gelegenheid van de viering van het 15 jarig bestaan van het Bezoekerscentrum. (zie hieronder).

Oktober kindermaand, 17 oktober 2021

In het kader van de landelijke 'Oktober kindermaand', heeft Yesse contact opgenomen met de AWN, de Archeologische Vereniging Noord Nederland, om samen een kindermiddag te organiseren. Gewapend met grondboor en een 'pieper' kwamen ze aan, en al deed de metaaldetector het even niet naar wens, alleen al het boren vonden de kinderen fantastisch! Natuurlijk kregen ze uitleg erbij en mochten ze daarna zelf graven naar (delen van) het klooster. Als altijd met kinderen werd het een geslaagde middag.

Overleg met afdeling Archeologie gemeente Groningen

Op initiatief van archeologe Froukje Veenman, werkzaam bij de gemeente Groningen, is overleg geweest over de invulling van de nieuwe archeologienota van de gemeente. Wat is de positie van Yesse, hoe ziet het bestuur Yesse graag 'op de kaart gezet'? Plezierig was te merken dat de basiskennis bij de gemeente ruim aanwezig was en er een constructief overleg plaatsvond. Het bestuur van Yesse bleef hield er een goed gevoel aan over en is uiteraard benieuwd naar de komende nota.

'Yesse15', 20 oktober 2021

Inmiddels bestaat het Bezoekerscentrum klooster Yesse 15 jaar. Op 2 september 2006 werd de openingsbijeenkomst gehouden en stak Henny Groenendijk, toenmalig provinciaal archeoloog, officieel de eerste keer de sleutel in de deur. Ontelbare malen zou dat vervolgens gebeuren, Yesse mocht duizenden mensen informeren en laten genieten van zichtbare geschiedenis en verhalen daaromheen. Dat moest gevierd worden, noodgedwongen in klein gezelschap en op een latere datum dan 2 september. Vertegenwoordigers van de Stichting 'Het Groninger Landschap', te weten Marco Glastra, Hugo Dokter en Petra van der Meer waren aanwezig, de gemeente liet zich vertegenwoordigen door Peter Teerhuis, de archeologen Henny Groenendijk en Stijn Arnoldussen waren gekomen evenals uiteraard het voltallige bestuur met ondersteuners van Yesse. Om te beginnen werd onze nieuwe klokkenstoel officieel 'ingewijd' door Marco Glastra, na een korte uitleg over het ontstaan ervan en de betekenis voor Yesse. Na een wandeling van Essen 7 naar Essen 3, met onderweg diverse digitale attracties, werd eerst koffie gedronken in de ons inmiddels zo vertrouwde boerderij. Gezamenlijk werd terug, maar vooral vooruit gekeken. Peter Teerhuis hield een presentatie over het archeologiebeleid van de gemeente. Nu Haren daar ook onder valt moet de gemeente haar blik verbreden en ook landelijke kwaliteiten meenemen in haar beleid. Een verhaal dat goed aansloot op dat van Froukje Veenman en ons ook bij deze gelegenheid positief stemde. Ook Marco Glastra sprak zijn hoop op een goede samenwerking uit.

Stichting 'Het Groninger Landschap' is inmiddels bezig met een projectgroep die een eerste plan maakt voor het kloosterterrein Essen 7 en daarbij ook de mogelijkheden van verbinding met het Vorkgebied onderzoekt. In een volgende fase zal ook stichting Bezoekerscentrum klooster Yesse betrokken worden bij de ontwikkeling.



Yesse verbindt haar naam aan 'kloosterdrankjes'.

Felix Huisken, Meesterschenker van café Singelier te Helpman, heeft sinds kort een eigen stookketel. Hij zocht een overkoepelend 'thema' voor de naamgeving van zijn te brouwen / stoken drankjes en vroeg of Yesse de hoofdrol wilde spelen. Zo presenteerde hij tijdens de bijeenkomst 'Yesse15' zijn eerste (pittige!) drankje dat hij De Abdis

noemde. De abdis zelf was natuurlijk zeer vereerd met het in ontvangst nemen van de eerste fles en schonk voor ieder een kloostermokje, waarna Felix zijn motieven en plannen uiteenzette. Ter inspiratie ontving hij het Esser miniatuurtje no 1, *Tot een'ge arbeid ongeschikt*, in de hoop dat nog vele kloosterpersonages een rol in het café mogen gaan spelen!

Het ligt in de bedoeling dit jaar een grotere bijeenkomst te organiseren ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het bezoekerscentrum, u hoort van ons! Foto Hein Bekenkamp.

Esser Miniatuurtje # 13:

De canon van klooster Yesse. Wederwaardigheden & ijkpunten: het vrouwenklooster in veertien hoofdstukken.

Bart Flikkema heeft een prachtig overzicht gemaakt van onderwerpen die zowel de positie van Yesse in de omgeving als een aantal aspecten specifiek over het klooster laten zien. Een mooie inkijk voor diegenen die in kort bestek een beeld willen krijgen van een bijzondere Harener geschiedenis. Te bestellen per mail info@kloosteryesse.nl Het wordt gratis bezorgd (of verzonden) voor donateurs. Kosten boekje € 6,-.



En Yesse in 2022?

Afgelopen zomer ontving u van ons een Nieuwsbrief met vooral nieuws over onze digitale verworvenheden:



Yesse the Movie, met inmiddels een kleine 1900 (!!) kijkers, en links naar diverse andere presentaties in het kader van de manifestatie 'van Yesse naar Sint Jan. Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster'.

Dit jaar zal het echt doorgaan, de vorm zal worden aangepast aan de mogelijkheden van dat moment: 28, 29 en 30 april 2022.

We houden u op de hoogte en wie alles over het evenement wil weten gaat naar <https://www.kloosteryesse.nl/yessesintjan>.

Voor 2022 staat verder een aantal activiteiten op de rol:

- Vanaf het voorjaar regelmatig kloosterwandelingen voor kleine groepen, door Essen en naar de Vork.
- Zo mogelijk onze gebruikelijke fietstochten naar Kropswolde, rond de corpuslanderijen en nu ook op het Hogeland rond Yesses uithof Menkeweer.
- Een 'feestmiddag' vanwege het 15-jarig bestaan van het Bezoekerscentrum klooster Yesse.
- Kindermiddagen, met Het Groninger Landschap en/of de AWN, en voor scholen.

De Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse:

Annemiek Bos (voorzitter / penningmeester)

Marry Heidema (secretaris)

Hein Bekenkamp (lid)

Met ondersteuning van Bart Flikkema en Hans Punte